



## + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Πρός

τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἄρτης

Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί,

Τὸ ἀπόβραδο «τῆς μιᾶς τῶν Σαββάτων» ἦρθε ὁ Κύριος νὰ συναντήσῃ τούς μαθητές Του στὸ Ὑπερῶο τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τούς λέει: «Εἰρήνη ὑμῖν».

Ὁ ἀναστάσιμος χαιρετισμὸς «Εἰρήνη ὑμῖν» ποὺ ἀπευθύνει ὁ Κύριος μας, στοὺς μαθητές Του, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ἐμᾶς, εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἐξασφαλίζει στὸν ἄνθρωπο τὴν ἁρμονία, τὴν εὐγένεια, τὴν εὐλικρίνεια, τὴν εὐτυχία καὶ τὴν χαρά. Δὲν μοιάζει καθόλου, μὲ τὴν ἀπατηλὴ εἰρήνη τοῦ κόσμου.

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ γλυκὺς καρπὸς τῆς ἀγνότητος, τῆς ἀρετῆς, τῆς ἀγάπης, τῆς βαθιᾶς πίστεως καὶ τῆς ἀφοσιώσεως σ' Ἐκεῖνον, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς χαρᾶς τοῦ ἀνθρώπου.

Πολὺ εὐκόλα, φυγαδεύεται σ' αὐτὸν τὸν κόσμον ἡ εἰρήνη. Ἀτομικὰ συμφέροντα, ποταπὲς φιλοδοξίες, πάθη καὶ ἐγωισμοὶ θολώνουν συχνὰ τὸ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὀδηγοῦν σὲ συγκρούσεις φοβερές, αἱματηρές καὶ καταστροφικές.

Βιώνουμε ὅλοι μας, τὸν τελευταῖο καιρὸ, τὴν τραγικότητα τοῦ πολέμου. Ἀνθρώπινες ζωὲς χάνονται, ἄνθρωποι παίρνουν τὸν δρόμο τῆς προσφυγιάς, τὰ πάντα ἰσοπεδώνονται ἀπὸ τὴν λαίλαπα καὶ τὴν φωτιὰ τῶν συγκρούσεων.

Εὐθραυστη εἶναι ἡ εἰρήνη τοῦ κόσμου. Διασαλεύεται πολὺ συχνά. Ἐξαφανίζεται στὸ πρῶτο βίαιο φύσημα τοῦ ἀνέμου, διότι τὰ θεμέλιά της, δὲν εἶναι ἀσάλευτα, δὲν εἶναι ἀρῶραγή, δὲν στηρίζονται στὴν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.

Ἄς εὐχηθοῦμε, τὴν ἀναστάσιμη τούτη νύχτα, ποὺ ὁ χαιρετισμὸς «Εἰρήνη ὑμῖν» θὰ ἀντηχήσῃ στὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης, νὰ φτάσῃ καὶ ὡς τοὺς μεγάλους καὶ τρανοὺς τῆς Γῆς. Νὰ σταματήσῃ ὁ πόλεμος, νὰ πάψῃ ὁ ἀνθρώπινος πόνος, ὁ ξεριζωμὸς, ἡ ὀρφάνια, ἡ καταστροφή.

Ἐπίσης, ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ νὰ κυριαρχεῖ πάντοτε, μέσα στίς οἰκογένειες, στίς ψυχές τῶν νέων μας, τῶν ὑπηρετούντων καὶ νοσηλευομένων στὰ νοσηλευτικὰ Ἰδρύματα, καθὼς καὶ τῶν ἀποδήμων Ἀρτινῶν καὶ νὰ πλημμυρίσῃ τὶς καρδιές ὅλων μας.

**Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς  
Ὁ Μητροπολίτης**

**† ὁ Ἄρτης Καλλίνικος**